

**Liederen 10-04-2020 om 19.30 uur GOEDE VRIJDAG**

Psalm 23 (Bijbel in gewone taal)

23:1

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.  
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.  
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,  
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.  
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,  
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

23:2

Zelfs door een dal van diepe duisternissen  
waar ik het licht der levenden moet missen,  
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde  
met stok en staf, tot troost en tot geleide.  
Onder het oog van hen die mij verraden  
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

23:3

Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede,  
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.  
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen  
zullen mij volgen al mijn levensdagen.  
Ik zal het welkom horen van mijn koning  
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

LB 200: Wek uw kracht (3x)

200:1

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  
Dat wij niet leven gevangen in leegte.  
Dat wij niet vallen terug in het stof.  
Roep onze namen dat wij U horen,  
dat wij herademmen dat wij U leven.

Zingen (Taizé) 3 x



**Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden**

LB 561:1.2.3 O liefde die verborgen zijt

<p>561:1 O liefde die verborgen zijt in diepe stilten eeuwigheid, erbarm u over ons bestaan, het wordt verraden en verdaan.</p>	<p>561:2 Hoe achtloos in ons midden wordt het kostbaar mensenbloed gestort en in het onbarmhartig licht het kruis des Heren opgericht.</p>
<p>561:3 De minsten van de mensen zijn daar uitgestrekt in angst en pijn. Tot aan het eind der wereld lijdt Christus in hun verlatenheid.</p>	